

## David Galle: Bio website (2013)

‘Toen David Galle het podium verliet, dacht ik: “Daar had ik nog wel tien minuten langer kunnen naar luisteren.”’ Woorden van Stany Crets, een van de strenge juryleden die David Galle in 2009 uitriepen tot laureaat van de Comedy Casino Cup. De naturel waarmee Galle staat te vertellen, doet vermoeden dat hij op zijn dooie gemak door het leven stapt en onderweg toevallig een podium is opgewandeld. Of om het met de woorden van Gunter Lamoot te zeggen: ‘Terwijl veel comedians een grote bek opzetten, belichaamt Galle de West-Vlaamse lulligheid.’ En met ‘lullig’ bedoelt hij ‘gevat en laconiek’.

Het zijn twee troeven die Bart De Pauw blijkbaar kan smaken, want hij bombardeert Galle tot kapitein in het humoristische VRT-programma *De Kazakkendraaiers* en recenter tot vast panellid in *Twee tot de Zesde Macht*.

Voor alle duidelijkheid: ook Galle ergert zich, ook hij stelt met stijgende verbijstering vast dat we ons leven soms belachelijk ingewikkeld maken. Maar Galle oordeelt niet, kookt niet over, hakt niet om zich heen. Hij vertelt wat er rondom hem aan de hand is, en de mensen vormen zelf hun mening. Daar zijn ze groot genoeg voor.

Wie denkt dat alle dagdagelijkse frustraties al de revue zijn gepasseerd, geeft Galle lik op stuk. In zijn eerste ‘zaalvullende avondshow’ D (ook verkrijgbaar op dvd) wijst hij op pijnlijke onnozelheden die ons *in our face* aanstaren, maar waar we niet bij stilstaan. Als daar zijn kerststronken en zelfgemaakte hamburgers. Absurd, maar altijd herkenbaar.

Galle zet die mix voort in zijn tweede show, *Overleven in de chaos*. Galle schetst de moeilijke fase die hij doormaakt (en die we blijkbaar met zijn allen doormaken). De fase van elke dag iets kopen, terwijl de vuilkar maar één keer per week langskomt. Van geen tijd en geld hebben, maar wel per se alles willen doen en hebben. Als man wil hij zijn buikgevoel volgen, zijn vrouw rekent op regeltjes om de chaos te ordenen... Dat levert zijn eerlijkste, meest kritische en beste show tot dusver op.

Als we dan toch verzuipen, kunnen we er maar beter om lachen.